

Gudstjeneste i Gloslunde kirke

Søndag den 15. marts 2020

3. søndag i fasten

Tekstrække: Anden række

Sognepræst: Henrik Gade Jensen

Organist: Vibeke Vanggaard

Præludium

Fadervor, dagens tekst

Prædiken

Orgelspil

Velsignelse

Postludium

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig.

Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgneren.

Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke?

Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.« Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmes. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«

AMEN

PRÆDIKEN, 3. søndag i fasten

Fasten er en farlig tid. En tid for dæmoner, djævlé og virusser.

Ofte med et menneskeligt ansigt og ofte med umenneskelige konsekvenser.

Det vi gør, skulle vi tit have gjort før.

Når vi handler, sker det ofte for sent.

Det onde erkendes altid for langsomt.

Helvede er den sandhed vi opdager for sent.

Men vi prøver: at se det onde, spotte det i tide, og vise rettidig omhu.

X

Da jeg som dreng engang så en Jesusfilm, kom scenen med Jesus i ørkenen. Der hvor Jesus skulle møde djævlén og blive fristet. Jeg gemte ansigtet i pudén, for jeg havde forestillet mig det værste ildsprudlende djævléhoved dukke frem, men blev skuffet over, at det bare var et almindeligt pænt menneske. "Jamen skulle det ikke være djævlén?" spurgte jeg mor. "Jo", sagde mor, "det kan du så tænke lidt over".

Ondskab er svært at se, det skjuler sig elegant bag mange facader.

Vi tror, at vi kan skelne godt og ondt, se forskel på de gode mennesker og onde mennesker.

Men vi bærer alle det onde med os, om vi vil eller ej.

X

Lige nu oplever vi en frygt og fare.

En virus breder sig, vi ved ikke hvor længe den vokser, vi ved ikke hvor farlig den er, vi ved ikke hvordan Danmark og verden ser ud om 2 og 3 måneder eller om 1 år.

Vore myndigheder tager de forholdsregler, som er mulige og kloge.

Ingen havde set det komme.

Først hørte vi om noget et sted i Kina, vi aldrig havde hørt om og ikke kunne placere på et landkort.

Hvad angår det mig? Det er langt borte. Sådan var vi nok mange, der tænkte.

Men nu er det her, hos os, en potentiel dødelig sygdom.

X

Der er ikke nogen at anklage.

Nogle vil måske sige: kineserne! Og alt det de spiser!
Andre vil sige: dem der rejser og bringer det hjem til Danmark. Eller dem der her hos ikke tænker sig om og bærer smitten videre.

Men det meste er uforskyldt.

Vi lever i en god verden på den eneste grønne planet.
En jord der ånder. Skabt af Gud.

Men der er også en uorden i verden, som føder
dæmoner og lader sygdomme og ulykker udbrede sig.
Naturen er også kaos og uforudsigelighed.

En sommerfugls vingeslag på et kontinent kan forårsage
en tornado et andet sted i verden. Det kaldes kaosteori.

Eller som vi nu tilsyneladende erfarer: når kinesere
spiser flagermus i Wuhan, må vi lukke ned, gå i
karantæne, lukke grænser, og frygte døden.

X

Men det er også vores egen skyld og ansvar.

Vi troede, at verden var handy og sikker, tryk og
fredelig, men den er også farlig og lumsk.

Menneskeligt hovmod og skråsikkerhed er også skyld i,
at små begivenheder langt fra Danmark pludselig så
hurtigt får så alvorlige virkninger ind over vort land.

x

Vi skal håbe og tro, bede og bønfalde, men også være
nøgne og nøgterne over for sandheden og
kendsgjerningernes verden.

Men vigtigst af alt være klar over, at der er altid mere.

Mere end dødelige sygdomme, **mere** end vores frygt og
angst, **og langt mere** end aflyste arrangementer og
komsammen.

Selv når døden kommer til os, er den ikke altings
endeligt, verden går ikke i stå, og mørket erstatter ikke
lyset og tiden ophører ikke.

Livet er altid foran os, som mulighed, som frihed, som
uforudsigelighed, også selvom sygdom og død altid lurer
på os, og forsøger at indhente os, så holder vi dem væk,
så længe vi lever og glædes med hinanden.

Jesus sagde: "Den, der holder fast ved mit ord, skal
aldrig i evighed se døden."

AMEN

BØN

Lad os sammen bede:

Jesus Kristus, da du kom til verden, viste du dig som den, der kunne helbrede syge og gøre folk raske. Vi hørte hvad du sagde, og gemte budskabet om dig i vores Bibel og i vores tanker.

NU beder vi dig, hjælp os, stå os bi, i den tid der kommer, vi frygter smitte og vi frygter sygdom og vi rystes over vores egen afmægtighed til at forebygge og helbrede.

Hjælp os med at møde sygdommen sammen med andre, både når vi passer på og ikke tager kontakt og holder afstand, men også når vi våger over hinanden og beder om din bistand i livets svære stunder.

Vær med de familier som sidder i mørkets og dødens skygge.

Tilgiv os, for alt det vi uden skyld bærer med os, utilsigtet, men også ved glemsomhed og forsømmelse.

Kære Gud, vores liv er i dine hænder, vi lever det, og glædes over det, men bringer også uforskyldt ondskab med os.

Lær os at blive bedre til at leve i denne verden, men dens udfordringer, globalitet og grænseløshed.

Hold din beskyttende hånd over vort folk og fædreland. Velsign og bevar dronning Margrethe og hele det kongelige hus.

Hjælp vores regering og folketing og myndigheder til at finde de rette og kloge afvejninger i en svær situation.

Må livets og sandhedens Gud hjælpe os, mod faren, i faren - og efter faren, når vi engang skal sige tak.

AMEN